

Belangrijke data

16 december leerlingen vrij vanwege studiedag.
17, 18 december, leerlingen thuis een digitaal moment met de klas, nog geen onlineonderwijs.
19 december tot 4 januari: Kerstvakantie.
4 -18 januari: online thuisonderwijs.

Van de directietafel

Beste ouders,

De laatste nieuwsbrief van een bijzonder jaar, en wat de toekomst ons brengt is nog ongewis. Zeker is wel dat Kerstmis voor de deur staat: het feest van het licht: Afgelopen dinsdag hebben we in de klassen het kerstverhaal nog kunnen vieren met elkaar. Dit is voor de kinderen en de leerkrachten een waardevol moment geweest, om met elkaar het schooljaar toch nog plotseling af te sluiten. Het volledig dichtgaan van de scholen is voor ons allemaal een schok, als team zijn wij bezig het onderwijs en de noodopvang voor in- en na de vakantie zo goed mogelijk vorm te geven. U heeft hierover via Parnassys al bericht ontvangen. Deze week hebben alle leerkrachten nog een bijeenkomst via Teams met de klas. Ook daar heeft u al bericht over ontvangen,



Immanuel: God met ons

Jozef kreeg de opdracht om het kind van Maria deze prachtige naam te geven. Immanuel maar wij kennen Hem beter als Jezus: Hij verlost ons van onze zonden. De naam Jezus zegt wat Hij ging doen namelijk: lijden en sterven voor onze zonden. De naam Immanuel vertelt wat wij daaraan hebben. Volgens dominee Van der Veer zou je het de vrucht of zegen mogen noemen. Omdat onze zonden verzoend zijn, is God met ons.

Kijken wij naar de wereldgeschiedenis en naar wat er nu op de wereld gaande is, dan staat de innige vriendschap tussen de mens en God behoorlijk onder druk. Het gaat al zo ver dat als je zegt dat je in God, in Jezus gelooft, word je geconfronteerd met van bewijs eens dat God bestaat tot aan 'die Christenen...' Heel veel mensen worden aan het twijfelen gezet en velen zijn zo langzamerhand concurrenten van God geworden. Het bizarre is dat het nu vaak de gewoonste zaak lijkt te zijn dat het luisteren naar God (via het geschreven Woord) er niet meer toe doet. Duik je de geschiedenis in dan is dit niet van de laatste tijd.

De geschiedenis, ook de Bijbelse, kent vele goddeloze koningen en bevolkingsgroepen. De profeet Micha (5: 1-3) schreef daar al over. Er was veel weerstand tegen God en 'de wereld'. Ook toen was de wereld in rep en roer. Er was onderdrukking, aanbidding van figuren en beelden, overtuigingen niet zijnde de leer van God.

Bij de geboorte van de Messias, hadden de zogenaamde Schriftgeleerden natuurlijk het Bijbelboek Micha gelezen en zij gingen met Herodes in gesprek. Micha schreef over wat de Messias zou gaan doen. Hij zal Herder en Heerser zijn en zijn vijanden verslaan. Een profetie om niet zomaar naast je neer te leggen. Hoe gemeen dan ook, Herodes besloot – omdat hij er zogenaamd behoorlijk van onderste boven was dat er een Koning was geboren – de Messias te laten opsporen om Hem te vermoorden. Die Schriftgeleerden wisten eigenlijk wel wat er zou gaan gebeuren en trokken zich snel terug. Missie volbracht zou je zeggen. Je weet wie Jezus is, maar je onderneemt geen enkele actie.

Het moet eigenlijk altijd maar Kerst zijn. De geboorte van Jezus, van Immanuel geeft voldoening en vertrouwen. Geeft dat eenieder zich kwetsbaar mag opstellen, omdat juist Jezus liet zien hoe kwetsbaar je mag en kan opstellen. Jezus werd geboren in een zeer lastige tijd. Een tijd van politieke strijd en oorlogen. Dat is nu niet anders, helaas. Jezus is een open poort naar het hart van God en laten we dat niet vergeten als wij nadenken over de geboorte van de Messias.

Ook daar willen wij in ons kindcentrum aandacht voor vragen. Jezus geeft rust en zekerheid. Lees ook maar in Lucas 2: 1-7. Hoe kwetsbaar was Jezus toen hij in doeken werd gewonden.

Start Ronald van der Veen

Met ingang van 1 januari is Ronald van der Veen de nieuwe directeur van het kindcentrum. Op de eerste schooldag na de Kerstvakantie zal hij samen met Pieter van Keulen alle groepen langsgaan om aan de kinderen te vertellen dat Pieter weg is en Ronald de nieuwe directeur is geworden. Tijdens de eerste weken zal Ronald ook kennismaken met de ouders/verzorgers. Nog nader wordt uitgewerkt hoe dat, in de coronatijd, in het vat wordt gegoten. Onder meer wordt er gedacht aan het opnemen van een film waarin kinderen hem interviewen.

Van de gelegenheid maak ik, Pieter van Keulen, gebruik om u allen te bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. Helaas lieten de maatregelen niet toe dat wij meer fysiek bij elkaar konden zijn. Dat vond ik wel lastig, ook al was ik niet de volle werkweek op het kindcentrum.

Komt een interim-directeur in beeld, dan zou er wel wat aan de hand zijn! In mijn geval meld ik u dat ik interim mocht zijn in een kindcentrum dat inhoudelijk goed draait met goede beroepsbeoefenaren. Ik hield mij vooral bezig met organisatorische, onderhoud technische, personele- en financiële zaken. Uiteraard niet alleen. Met de teamleiders vormden wij het MT. Conny Valk moest vanwege gezondheidsklachten haar taak als directeur naast haar neerleggen. Wat ik heb aangetroffen was dat zij haar zaken goed op orde had.

Nogmaals dank. Ronald zal het werk van Conny en haar mensen verder voortzetten.

Verkeersveiligheid

Met nadruk vragen wij aandacht voor de verkeersveiligheid rondom ook ons kindcentrum. Helaas vonden de afgelopen twee weken weer bijna verkeersincidenten plaats. Gelukkig ging het net goed, maar er komt een moment dat het fout kan gaan. En dan is het lijden in last!

Bij het weggrijden van parkerende auto's, wordt er nauwelijks op gelet dat er kinderen met hun ouders de straat oversteken of met de fiets naar het kindcentrum komen. Er zijn ouders die andere ouders daarover aanspreken, maar het effect is mager.

Het is niet de bedoeling dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt en ook niet dat als een ouder een andere ouder aanspreekt op het rijgedrag er dan een felle reactie komt. Belangrijk is dat kinderen veilig naar en van school kunnen lopen en fietsen. Op school leren de kinderen wat de verkeersregels zijn. De ouders kennen die regels al!

Heb a.u.b. aandacht voor de verkeersveiligheid bij het brengen en halen van uw kind. Rij niet hard weg of rij niet door als kinderen wel of niet met hun ouders oversteken. En parkeer niet op plekken waar niet geparkeerd mag worden.

De gemeente heeft aan de kindcentra op de J. Wissenslaan al een bericht gestuurd dat er meer controle

wordt gehouden en dat bekeuringen een mogelijk gevolg kunnen zijn. Laten we dat voorkomen en laten we vooral voorkomen dat er straks iemand gewond raakt.

Winter3Daagse

De inzameling Winter3Daagse verloopt goed. Donderdag 17 december worden de dozen met voedsel opgehaald. Wij zamelen geen kleding in, omdat we pas een inzamelingsactie (Bag2school) hebben gehad.

Nagenoeg alle PIT kindcentra doen aan deze actie mee. De initiatiefnemer is Bram de Waard. Hij begon met de Winter3Daagse in 2017. Bram werkt als programmaleider bij ATOS RTV.



De medewerkers van het kindcentrum De Tweestroom wensen u fijne en gezegende Kerstdagen toe.

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door:

www.plugschilderwerken.nl



www.denkslank.nl



www.salonlide.nl



www.hairsquare.nl



www.zwembaddelouwert.nl



www.steeftuinservice.nl



www.djendesign.nl



Wilt u op deze plek ook uw reclame plaatsen?
Voor €50 per onderwijsjaar plaatsen we iedere twee weken uw logo en website op deze plek.
Wilt u hiervan gebruikmaken dan kunt u een mail sturen naar Carla Verschoor: carla.verschoor@pit-ko.nl, met daarin de tekst of logo. U ontvangt daarna van ons een factuur.
Na ontvangst van de betaling wordt de reclame in de nieuwsbrief geplaatst