

Belangrijke data

9 december: geen gymnastiek in de sporthal. De leerlingen blijven op het kindcentrum.

Van de directietafel

Beste ouders,

Inmiddels heeft u van de voorzitter van het College van bestuur de heer Vos, een brief ontvangen waarin staat gemeld dat de heer Ronald van der Veen met ingang van 1 januari 2021 de nieuwe directeur van ons kindcentrum is. Ronald zal met ingang van heden door het MT van De Tweestroom, ingewerkt worden. Ronald is een ervaren leerkracht en teamleider. Hij heeft zijn sporen zeker verdiend. Voor veel collega's van ons kindcentrum is hij geen onbekende. Sommigen hebben met hem gewerkt op andere PIT locaties. Hij is momenteel teamleider bij kindcentrum De Notenbalk te Zwijndrecht. Met ingang van 1 januari stopt Pieter van Keulen als interim-directeur bij ons kindcentrum.

Ook via deze nieuwsbrief wenst het MT, mede namens het totale team kinderopvang en onderwijs, hem een prettige en mooie tijd toe.

Covid 19

Elke dag komen er nieuwe berichten over het verloop van de pandemie. Soms opbeurende maar ook teleurstellende berichten. Je merkt bij de kinderen van De Tweestroom dat zij ook vragen hebben. Er zijn kinderen die het nu wel welletjes vinden en er zijn er ook die vinden dat de maatregelen moeten worden geëerbiedigd.

Ons standpunt is dat zolang de maatregelen van kracht zijn, wij ons eraan zullen en moeten houden.

Komt u in een situatie dat u zich heeft moeten laten testen, dan moet u en ook uw kind in quarantaine tot de uitslag bekend is. Bij een positieve uitslag blijft uw hele gezin vanzelfsprekend in quarantaine.

Feest

Op 7 november was onze zeer gewaardeerde collega Heleen Vos, 40 jaar in dienst bij het Onderwijs. Een echte mijlpaal. Op 5 november werd zij door velen in de bloemetjes gezet. Op gepaste afstand heeft het team van De Tweestroom hieraan aandacht besteed. Voor Heleen werd het een dag om niet te vergeten. Heleen heeft ons gevraagd het onderstaand bericht in de nieuwsbrief te plaatsen:

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij wil ik iedereen van harte bedanken voor de prachtige bloemenhulde die ik kreeg vanwege mijn 40-jarig jubileum in het onderwijs. Ook bedankt voor de attenties en felicitaties die ik mocht ontvangen. Het was voor mij een complete verrassing; ik heb genoten van de dag!

Bijbelverhalen

De wereld is en blijft volop in beweging. Bewegingen die positief zijn maar helaas ook steeds meer bewegingen die niet positief zijn en ons raken. Naast de pandemie, is er sprake van strijd, verdriet, onrust, twijfel, honger en dorst, oorlog en ga zo maar door. Als er, waarmee wij deze week werden geconfronteerd, opmerkingen worden gemaakt over geloof en segregatie, over vertrouwen en wantrouwen en over macht en gezag zelfs ook over waar is God, word je gewild of ongewild aan het nadenken gezet. Bij het nadenken kan je uitkomen op de basis van het bestaan. Ieder mens, ongeacht afkomst, heeft een opdracht meegekregen. Hoe die eruitziet is lastig te definiëren. Maar misschien helpt het lezen van Romeinen 8:33-39 hierbij. Omdat het over onze opdracht gaat!

God heeft ons uitgekozen. Wie kan ons dan nog beschuldigen? God spreekt ons vrij van elke schuld. Wie zou ons kunnen veroordelen? Christus Jezus is immers voor ons gestorven! Wat nog belangrijker is: Hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God, waar Hij voor ons opkomt. Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? Wij lezen in de Psalmen: 'Ter wille van U zijn wij voortdurend in levensgevaar, wij worden beschouwd als slachtschapen.' Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.

Is de opdracht ons rentmeesterschap? Wij lenen de aarde, wij mogen erop leven, maar laten wij ook anderen meenemen in het mooie dat God ons geeft. Daarbinnen past verdraagzaamheid, empathie, affectie en liefde voor wie dan ook.

Sinterklaas op De Tweestroom



Nog even en dan komt hopelijk de **Sint** weer in het land.

Ook op ons kindcentrum zijn we druk bezig met de voorbereidingen.

Dat betekent dat er extra activiteiten op school worden georganiseerd.

En deze zijn:

Lootjes trekken bovenbouw

Maandag 16 november worden er lootjes getrokken in de groepen 5, 6, 7 en 8. De kinderen kunnen voor 7,50 euro een cadeautje kopen voor het kind dat ze hebben 'getrokken'.

Verdere informatie krijgen de kinderen van hun leerkracht.

Schoen zetten (groep 1 t/m 4)

De schoenen van alle kinderen worden gezet op **maandag 23 november** en we hopen dat daar op **dinsdag 24 november** iets in zit. Het is de bedoeling dat uw kind op **donderdag 19 november en vrijdag 20 november** zelf een schoen mee naar school brengt.

Pietengymnastiek peutergroep

Op **maandag 30 november** en **donderdag 3 december** hebben de peuters pietengym in het speellokaal.

Pietengymnastiek groepen 1 en 2

Voor de groepen 1 en 2 wordt er pietengymnastiek gegeven op **woensdag 02 december** in ons speellokaal. De kleuters mogen dan verkleed als Piet (dus niet als Sint in een Sinterklaaspak, omdat dit zo lastig is met klauteren) en ongeschminkt op school komen.

Pietengymnastiek groepen 3 en 4

De pietengym voor de groepen 3 en 4 is op **woensdag 02 december**. Deze gymles wordt gegeven in de sporthal. De kinderen mogen zich dan als Piet, zonder schmink, verkleden.

Sintfeest op vrijdag 04 december

Het sinterklaasfeest zal dit jaar op ons kindcentrum door corona in een ander jasje gestoken worden. Helaas ontkomen we hier niet aan. Er zal dit jaar geen intocht van de sint op het plein zijn. De kinderen komen op de "gewone tijd" naar binnen en blijven binnen. Deze dag mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 als piet of sint (niet geschminkt) verkleed naar school komen en nemen ook hun eigen lunch/drinken en tussendoortje mee. Wij gaan ons uiterste best doen om er voor de kinderen een geslaagd en gezellig feest van te maken!

Buitendeur

In de Coronaperiode hebben we een inloop 8.20-8.30 uur. Om 8.30 uur sluiten we de deuren en verwachten we dat iedereen binnen is.

Het sluiten van de deuren geeft ongenode gasten niet de mogelijkheid om binnen te komen.
Zorg dus dat je op tijd bent voor het te laat is.



Schoolmelk

Vorige week zijn we met de schoolmelk begonnen. Op maandag, dinsdag en woensdag kunnen alle kinderen tijdens de grote pauze melk krijgen, als ze een lege beker met dop meenemen. Samen met de leverancier zijn we op zoek naar de juiste hoeveelheid melk voor ons Kindcentrum. Daardoor is er momenteel op donderdag en vrijdag melk over. Als u kind op deze dagen ook melk wilt drinken, dan kunt u de beker meegeven. Wij kunnen niet garanderen dat er melk over is, u zult daarom ook ander drinken moeten meegeven, of de beker wordt op school gevuld met water.

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door:

www.plugschilderwerken.nl



www.denkslank.nl

DENKSLANK
— afvallen zonder dieet —



www.salonlide.nl



www.hairsquare.nl



www.zwembaddelouwert.nl



www.steeftuinservice.nl



www.djendesign.nl



Wilt u op deze plek ook uw reclame plaatsen?
Voor €50 per onderwijsjaar plaatsen we iedere twee weken uw logo en website op deze plek.
Wilt u hiervan gebruikmaken dan kunt u een mail sturen naar Carla Verschoor: carla.verschoor@pit-ko.nl , met daarin de tekst of logo. U ontvangt daarna van ons een factuur.
Na ontvangst van de betaling wordt de reclame in de nieuwsbrief geplaatst

