

Belangrijke data

26 februari t/m 06 maart	Voorjaarsvakantie
07 maart	Studiedag, leerlingen zijn vrij
11 maart	Koffieochtend
15 maart	Praktische verkeersles groep 1 t/m 4
18 maart	Praktische verkeersles groep 5 t/m 8
28 maart t/m 01 april	Meeloopweek groep 1/2a
04 t/m 08 april	Meeloopweek groep 1/2b
08 april	Bag2School

Van de directietafel

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Als de weersvoorspellingen kloppen dan beloofd het in Nederland een fijne, zonnige week te worden. Na al die bijzondere, soms ingrijpende maanden zij we toe aan de zon. Hopelijk kunt u er samen met uw kinderen van gaan genieten.

Corona lijkt op zijn retour en vanaf vandaag zijn nagenoeg alle maatregelen losgelaten. Het is fijn dat er daardoor weer meer mag. Wij hebben vorige week donderdag al een klein voorproefje mogen hebben tijdens het dansfeest voor alle kinderen op het kindcentrum. Wat zag iedereen er geweldig uit, wat was het swingen, zowel de kinderen als de teamleden hebben ervan genoten.

Deze week heeft u een gesprek gehad met de leerkracht(-en) van uw kind(-eren). In groep 8 zijn de definitieve adviezen afgegeven voor de volgende stap, het voortgezet onderwijs. We kijken terug op goede gesprekken.

We zijn dan ook dankbaar dat we weer in deze vrijheid mogen leven met elkaar. Want zo voelt het. Hoe anders is de situatie nu in Oekraïne. Laten we deze vrijheid met elkaar koesteren en juist de verbinding blijven zoeken, juist nu.

We tellen dan ook af naar 13 april. Na 2 jaar corona en daarbij horende maatregelen zijn we bijzonder trots dat de Passion4kids het eerste LIVE evenement mag worden in Hendrik-Ido-Ambacht. Een team van kinderen, PIT'ers en vrijwilligers van onze Ambachtse christelijke kindcentra De Meander, De Tweestroom en De Wijngaard zijn al sinds november bezig om de vertolking van het verhaal van opoffering, vergeving, liefde, verbondenheid en hoop voor de toekomst een unieke invulling te geven. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk wij het vinden om dit juist nu uit te dragen naar eenieder die hier belangstelling in heeft. Steun in de vorm van sponsoring kan de organisatie zeker nog gebruiken. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Een fijne voorjaarsvakantie gewenst,
Namens het team van De Tweestroom,
Ronald van der Veen

Bijbelverhalen

Week 10 (07/03 - 11/03) – Wij hebben je nodig

Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30

De leerlingen van Jezus komen 's nachts in een storm op het meer terecht. Jezus loopt over het water naar hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus toe. En ook in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter.

Week 11 (14/03 - 18/03) – Zie je al wat?

Marcus 7: 31-37, 8: 1-10 en 22-26

Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem open. Later geeft Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en wat vissen. Het is al de tweede keer dat Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een blinde man genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij steeds meer.

Week 12 (21/03 - 25/03) – Op je tenen

Marcus 8: 27 - 9:29

Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien, maar ook ergens je best voor doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met zijn leerlingen over wie hij is. Je moet 'op je tenen staan' om daar iets van te begrijpen. Op een hoge berg verandert Jezus van gedaante en verschijnen Mozes en Elia. Terug beneden geneest Jezus een zieke jongen.

Week 13 (28/03 - 01/04) – De hoofdprijs

Marcus 10: 13-27 en 35-45

Jezus laat de kinderen bij zich komen; voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Als een rijke man komt vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus hem dat hij al zijn rijkdom weg kan doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs! Onderweg naar Jeruzalem vragen twee leerlingen of ze later een ereplaats naast Jezus zullen krijgen. Jezus vertelt dat je in Gods ogen belangrijk bent als je anderen dient.



Praktische verkeerslessen op 15 en 18 maart

Kinderen willen de wereld ontdekken. Leren lopen, fietsen en spelen met vriendjes. Als vanzelf gaan ze deelnemen aan het verkeer. Wat kunnen wij er met elkaar aan doen om kinderen hierop voor te bereiden?

Jonge kinderen houden hun ouders goed in de gaten en nemen hun gedrag over. Ook in het verkeer. Het is dus van belang dat u zich als ouder aan de verkeersregels houdt en de tijd neemt om uit te leggen wat u doet. In de klas besteden wij ook aandacht aan verkeer en de regels die daarbij komen kijken. Echter zijn wij van mening dat je verkeer ook vooral in de praktijk leert. Om die reden organiseren wij in samenwerking met SCHOOLOPSEEF praktische verkeerslessen. Ronald Wittenberg, verkeersdocent SCHOOLOPSEEF, organiseert deze dagen samen met onze verkeerscommissie en De Tweestroommaatjes.

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben tijdens deze praktische verkeersles hun fiets nodig.



Op **dinsdag 15 maart** krijgen **de kinderen van groep 1 t/m 4** hun eerste praktische verkeersles. **De kinderen van groep 3 en groep 4 nemen op dinsdag 15 maart hun fiets mee naar het kindcentrum.**

Vervolgens krijgen de kinderen van **groep 5 t/m 8 op vrijdag 18 maart** hun eerste praktische verkeersles. **De kinderen van groep 5 t/m 8 komen op vrijdag 18 maart op de fiets naar het kindcentrum toe.**

Hopelijk hebben wij u zo voldoende geïnformeerd. Wij kijken er naar uit!



Feestavond

We kijken terug op een swingende avond!!

Lekker dansen onder het genot van een chipje en een drankje. Verbonden met elkaar via een live verbinding en samen dansen op 'We gaan op wereldreis'.



Letterfeest

Op de eerste schooldag leerde groep 3 het woordje 'ik'. En nu kennen ze alle letters al! Reden voor een **letterfeest**!!



Na het zingen van het lied van het **letterfeest** (https://www.youtube.com/watch?v=W5lSk7d_hWA)

gingen alle kinderen met de **letterspeurtocht** aan de slag. Heerlijke **letterkoekjes** gaven energie om door te gaan met de **letterbingo**. Tot slot kreeg iedereen z'n **letterdiploma** uitgereikt. *Gefeliciteerd groep 3!*



Passion4kids op woensdag 13 april

Op woensdag 13 april mag de Passion4kids het eerste evenement na coronatijd worden wat LIVE plaats zal vinden in Hendrik-Ido-Ambacht. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zijn de voorbereidingen voor dit unieke evenement in volle gang. Na de voorjaarsvakantie worden er op verschillende locaties video's opgenomen welke worden gebruikt in de LIVE-uitvoering. Ook het koor en de solisten zijn al weken aan het oefenen onder begeleiding van onze zangcoach Rowan van Kanten.

Sponsors gezocht

De vertolking van het verhaal van opoffering, vergeving, liefde, verbondenheid en vooral hoop voor de toekomst wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door sponsors. Wilt u of kent u iemand die enkel alleen een financiële bijdrage wilt doen dan is dit ook mogelijk. U kunt hier de volgende QR-code voor gebruiken. Kent u een bedrijf of heeft u een bedrijf wat ons kan ondersteunen dan horen wij dit graag via passion4kids@pit-ko.nl



Bijlagen

- Vakantie Bijbel Club
- Activiteiten overzicht HI5Ambacht

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door:

www.plugschilderwerken.nl



www.denkslank.nl



www.salonlide.nl



www.hairsquare.nl



www.djendesign.nl



www.steeftuinservice.nl

