

Belangrijke data

16 september	Informatieavond*
21 september	Startgesprekken*
24 september	Startgesprekken*
23 september	Kinderpostzegels groep 8
29 september	Schoolfotograaf*
30 september	Start Kinderboekenweek

Van de directietafel

Start onderwijsjaar 2020-2021

Bij de start van het onderwijsjaar 2020-2021, werd er een verhaal verteld over: de aarde, een mooie planeet, maar wie zorgt er nu voor de aarde? In deze nieuwsbrief zal niet de hele tekst weergegeven worden.

Kort samengevat gaat het om het rentmeesterschap en de opdracht die elk mens heeft om goed voor de aarde te zorgen. Dat is niet alleen de natuur, maar dat zijn ook mensen. Eigenlijk wat er in Genesis 1 staat vermeld. Wij allemaal zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het verzorgen van de aarde. Er is ontzettend veel beweging op de mooie planeet aarde en niet alle bewegingen zijn leuk en goed. Zorg voor de aarde is dat niet een Bijbelse opdracht? In de Bijbel is Jezus erg duidelijk over de zorg voor de aarde en de mensen. In het Bijbelboek Openbaringen wordt gemeld wat de gevolgen zijn van hoe wij met onze planeet en alles wat daarop woont, leeft, eet omgaan.

De invloed van berichten, het effect van de informatie via social media, de enorme 'volksverhuizingen', de dreigementen die op ons afkomen, hongersnood en droogte en ga zo maar door, zijn vaak een stortvloed van negatieve berichten en regels. Was of is dat de bedoeling van de zorg voor de aarde? Een zorg dat niet alleen is gericht op de natuur en haar omgeving, ook op wie er op aarde mogen wonen?

De Schepper God heeft wat betreft onze aarde en wij als mensen genoeg gesproken over hoe wij ons moeten inzetten voor Zijn schepping. Lees de profeten, de apostelen en realiseer je waardoor Jezus op aarde kwam. Elke generatie kan het verschil maken. Elke generatie, waarvan wij een onderdeel zijn, kan zich bezighouden of heeft zich al beziggehouden met de vraag over de zorg voor de aarde. Elke generatie kan hoop doen herleven. Hoop heeft ook te maken met recht, recht voor de ander! Iedereen heeft recht om op deze aarde te mogen leven met de plicht voor de aarde te zorgen. Daarom wil onze Schepper dat wij het verschil maken en dat wij ons inzetten voor Zijn Schepping: een boom die goed is geworteld, duw je niet zomaar omver. Het mooie is dat wij steeds weer de kans en de mogelijkheid krijgen om als boom weer te mogen uitlopen en nieuwe loten eraan te laten komen. Weet dat God ons ruimte geeft om eigen keuzes te maken, om goed te zorgen voor een land, voor planten, voor mensen en dat Hij ons vrijheid geeft wat niet wil zeggen er op los te leven maar meer de verantwoordelijkheid te nemen om voor deze aarde te zorgen. In feite geeft God ook grenzen aan.

Wij met elkaar zijn de rentmeesters, die niet kunnen zeggen dat wij ervan overtuigd zijn dat wij te midden van deze economie, robotisering en ontwikkelingen op het gebied van voeding en medicatie, God niet langer meer nodig hebben. Je komt er toch wel achter en weet dat God in elk mens, of je nu gelooft of niet, een bekwame rentmeester ziet die namens Hem voor deze kostbare en vruchtbare aarde mag zorgen. De rentmeester wordt afgerekend op het moment dat 'de baas van de aarde' naar de opbrengsten vraagt. Laten wij goed voor de aarde zorgen, want de afrekening komt of je het gelooft of niet, het komt. Ons Kindcentrum is een onderdeel van de aarde en laten wij daar als rentmeester erg goed voor zorgen. Daarbij hebben wij elkaar nodig.

Bijbelverhalen

Week 37 (07/09 - 11/09) – Ik zal er zijn Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9 God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes' broer Aäron gaat mee naar Egypte.



Week 38 (14/09 - 18/09) – Luister je wel? Exodus 7 - 10 en 12: 29-42 Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte.



Week 39 (21/09 - 25/09) – Hoe kunnen we verder?

Exodus 14, 16 en 17: 1-7

De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken... Steeds opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt.



Informatieavond in Coronatijd*

Nu we ons met elkaar nog altijd moeten houden aan de richtlijnen rondom Corona zal de informatieavond dit onderwijsjaar op een andere manier vorm gegeven worden. Op woensdag 16 september kunt u in Teams bij de groep van uw kind een flyer vinden waarin wij hebben geprobeerd zo goed en duidelijk mogelijk aan te geven wat er dit jaar allemaal in de groep van uw kind(eren) gaat gebeuren



Startgesprekken in Coronatijd*



Kort na de start van het onderwijsjaar vinden er startgesprekken plaats. Vanwege de nog steeds van kracht zijnde corona regels, is het verstandig de startgesprekken met ouders niet fysiek op het Kindcentrum te laten plaatsvinden, tenzij het voor een ouder niet anders kan. "Het nieuwe werken" zal voorlopig nog wel aanhouden wat betekent dat wij de startgesprekken graag via

Teams willen laten plaatsvinden. Hieromtrent wordt u nog nader geïnformeerd.

Luizenpluis

Helaas ontkomen wij er niet aan. Elk onderwijsjaar heeft een school of een kinderopvang (meerdere keren) te maken met luizen. Hoe dat kan of komt, laten we maar in het midden, de beestjes zijn er. Het is noodzakelijk dat ook op school of op de kinderopvang gepluisd wordt. Wij kunnen zeer zeker kinderen wijzen op zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht nemen en zo min mogelijk tegen elkaar aan te staan of tijdens het spelen elkaar niet vast te pakken, maar ja kinderen spelen en komen zo met elkaar in aanraking.

Ons Kindcentrum controleert altijd na iedere vakantie op luizen. Op dit moment bekijken we nog hoe we dit al dan niet kunnen doen. U hoort hier volgende week meer over.

Schoolfotograaf *

Dinsdag 29 september a.s. komt de schoolfotograaf op ons kindcentrum om alle kinderen die deze dag aanwezig zijn, dus ook de peuters, te fotograferen. Er worden portret- en groepsfoto's gemaakt. Kinderen die broertjes en/of zusjes hebben die op ons kindcentrum zitten, gaan samen met hen onder schooltijd op de foto. Kinderen met jongere broertjes en/of zusjes, die nog niet op ons kindcentrum zitten, kunnen di j aar i.v.m. de corona maatregelen helaas niet op de foto.

Van de peuters die op maandag/woensdag op het kindcentrum zijn, worden later foto's gemaakt. De datum hiervan is nog niet bekend. Na dinsdag 29 september hopen we u hierover te berichten.



Gymnastiek en het weer

Bij onweer en bij een officiële waarschuwing van het KNMI, in de vorm van een code, lopen we niet naar de Ridderhal. Bij alle andere weersomstandigheden gaan we wel. In het geval van regen is het ons advies om uw kinderen goede regenkleding en regenlaarzen aan te trekken. Wanneer de kinderen regenlaarzen aan hebben moeten zij in de groep slippers of pantoffels dragen. Paraplu's zijn in de rij niet toegestaan in verband met het gevaar voor scherpe punten op ooghoogte van de kinderen.

Corona- Covid 19

Verontrustende berichten over toename, maakt het er allemaal niet makkelijker op. Het beleid van het Kindcentrum is testen als men zich niet in orde voelt: keelpijn, blijvend hoesten, verhoging/koorts, eigenlijk de reeds bekende symptomen. Aan de ouders wordt gevraagd de schoolleiding te melden als er bij uw gezin sprake is van mogelijk besmet te zijn. Mogelijk omdat dit natuurlijk niet hoeft te zijn. Wij gaan al dicht tegen het najaar aanlopen en zoals het elk jaar gaat velen worden verkouden, proesten, hoesten en vaak jongere kinderen lopen rond met snotterbellen. Dat is al jaren zo. Maar omdat de Covid19 ons in de greep houdt, is en blijft het raadzaam en verstandig de coronaregelgevingen te blijven volgen. Let u hier ook op wanneer u op het plein of bij het hek op uw kind(eren) wacht.



Ook ons Kindcentrum doet er van alles aan om gevrijwaard te blijven. Bij de ingangen hangen ontsmettingsflesjes. Wilt u uw kind er met nadruk op wijzen voor het betreden van het gebouw hun handen even onder de fles te houden. Dat geldt ook voor alle andere personen die het gebouw betreden, inclusief de medewerkers en stagiaires.

De mensen die ons gebouw bezoeken en geen medewerker of stagiaire zijn, worden vriendelijk verzocht het formulier in te vullen dat bij de elke ingang ligt. Naam, telefoonnummer, tijd van het bezoek en aan wie bezoek werd gebracht. Dat formulier afgeven bij degen die u bezoekt. Wij bewaren de formulieren twee weken. Daarna wordt de papiersnipperaar in werking gezet. De reden is dat mocht één van de mensen besmet zijn, dan kunnen wij nagaan met wie er contact is geweest. Die mensen worden dan geïnformeerd.

Ziekmeldingen

Waarschijnlijk weet u het al: als uw kind ziek is, meldt u dit via een e-mail aan de leerkracht. Wilt u in de e-mail **niet** het adres info@pit-ko.nl gebruiken en alleen de leerkracht van uw kind mailen. Dit voorkomt dubbelingen in de verwerking van de ziekmeldingen. De e mail adressen van de leerkrachten kunt u vinden in de jaarkalender

Ouderbijdrage

Binnenkort wordt via Parnassys de aanvraag voor het betalen van de ouderbijdrage verstuurd. De bedragen die u vorig jaar heeft betaald en zijn blijven staan, zoals de schoolreis, het kamp en het geld van de zwembus worden dit jaar niet geïnd. Voor alle nieuwe leerlingen geldt dat de volledige bedragen betaald worden.

Schoolmelk

Dit schooljaar zijn de schoolmelkabonnementen definitief beëindigd. De ouders van de kinderen met abonnementen zijn hiervan op de hoogte gebracht. Campina heeft namelijk het schoolmelk-concept gewijzigd en gaat het anders aanpakken. Dit schooljaar is het voor 200 scholen mogelijk om deel te nemen aan de nieuwe aanpak. We hebben goed nieuws à De Tweestroom doet mee! Gezien het feit dat er nog veel onduidelijk is, willen we u toch graag op de hoogte brengen van het nieuwe concept: In plaats van 200 ml pakjes met een rietje, zullen we wekelijks grootverpakkingen zuivel krijgen voor de gehele school, zodat er voor ieder kind 2 of 3 consumpties per week uitgeschonken kunnen worden. De aangeboden zuivel bestaat uit een variatie van halfvolle melk en karnemelk. Om de drie weken wordt dit afgewisseld met halfvolle yoghurt.

De looptijd zal 20 weken bedragen, van 2 november 2020 - 9 april 2021.

Binnenkort volgt er meer informatie over de organisatie van dit nieuwe concept

Fietsen stallen

De school is weer begonnen en gelukkig zien we heel veel kinderen die lekker op de fiets komen. De meeste personeelsleden van De Tweestroom komen ook op de fiets en zetten vanwege de tijdelijke ingangen aan de achterkant van de school hun fiets ook op het fietsenplein neer. Daarom hebben wij daar het eerste fietsenrek naast het peuterplein voor gereserveerd. Wilt u de fietsen van uw kinderen daarom daar niet plaatsen.

Zending

De zending op de Tweestroom brengen we graag weer onder uw aandacht. Naast de sponsoring van Maria Nicoleta (Zending over grenzen) zijn we per klas gaan sparen voor een cadeau voor een kind, gezin of project in een ontwikkelingsland. Dit doen vanuit de organisatie 'Compassion'.

Hieronder vindt u een overzicht van de cadeaus waarvoor wij kunnen sparen.

- Kippen	€ 17,00
- Geit	€ 25,00
- Varken	€ 30,00
- Koe	€ 85,00
- Dierenboel	€ 157,00
- Timmergereedschap	€ 40,00
- Naaimachine	€ 25,00
- Tools & training	€ 65,00
- Waterfilter	€ 50,00
- Sanitair	€ 25,00
- Muskietennet	€ 4,00
- Inenting	€ 10,00
- Ziekenhuisbehandeling	€ 70,00
- Medisch pakket	€ 80,00
- Schoolboeken	€ 35,00
- Fiets	€ 60,00
- Speeltoestel	€ 25,00
- Onderwijs pakket	€ 120,00
- Bijbel	€ 7,50
- Zorg ongesponsord kind	€ 33,00
- De babybox	€ 30,00
- Kraamhulp	€ 75,00
- Moeders & baby's	€ 1000,00

Op www.compassioncadeaus.nl kunt u extra uitleg vinden per cadeau. Iedere klas heeft hiervoor de volgende euro spaarpot →



Op deze manier zien de kinderen hoeveel geld ze hebben gespaard en kunnen ze op ieder moment een donatie doen.

Iedere maand wordt een vast bedrag van €27,50, overgemaakt naar Maria Nicoleta wat neerkomt op (€ 27,50 : 8 is ongeveer) € 3,50 per klas. Aan het eind van iedere maand wordt dit bedrag door de kinderen van groep 8 opgehaald en wordt dit door het kindcentrum overgemaakt aan Zending over grenzen.

Met al het extra geld dat in de klas wordt opgehaald, sparen we dus voor cadeaus, zodat we onze naasten extra kunnen helpen. Iedere klas heeft zelf en met elkaar bepaald voor welk cadeau zij gaan sparen. In de nieuwsbrief en op onze website onder het kopje 'zending' houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen per klas.

We hopen dat we met elkaar voor mooie cadeaus kunnen sparen, zodat we de mensen en projecten in ontwikkelingslanden kunnen ondersteunen.

Vragen over opvoeden en opgroeien

Mijn naam is Janneke Verspui, ik werk als preventiewerker bij het jeugdteam van Hendrik Ido Ambacht. Van september tot en met december vervang ik Henriët Pool op jullie peuterspeelgroep. In elke fase van het opgroeien van uw kind is er wel eens een moment dat u met een vraag zit. Met vragen over opvoeden & opgroeien kunt u bij mij terecht.

Bijvoorbeeld:

- Waarom heeft mijn peuter van die boze buien?
- Wat moet ik doen als mijn kind bang is om te gaan slapen?
- Wat kan ik doen tegen strijd bij het eten?

Of u heeft andere vragen over uw kind. U kunt contact met me opnemen door een mail te sturen naar janneke.verspui@eleos.nl of te bellen 0640190754

Ik kan dan met u meedenken of een afspraak met u maken.

Met vriendelijke groet,
Janneke Verspui
Preventiemedewerker Jeugdteam Ambacht
06-40 19 07 54
www.eleos.nl

Gebedsbijeenkomst

Beste ouders,

Al wandelend ontstond bij mij pas het idee om dit schooljaar, in ieder geval eenmalig en misschien vaker, met wat ouders bij elkaar te komen om voor onze school te bidden. Zeker nu de openingsdienst niet door kan gaan is het goed en belangrijk om op een andere manier Gods nabijheid en zegen te vinden voor onze kids en het team!

Het idee is om een keertje rond half negen, kwart voor negen op een doordeweekse dag bij elkaar te komen en met elkaar voorbede te doen. Dit mag niet in het schoolgebouw plaatsvinden en vanuit het team zullen geen gebedsonderwerpen worden aangedragen. Ik denk dat we een half uur, drie kwartier bij elkaar zullen zijn.

Mocht je willen meedoen of een gebedspunt willen aandragen, kun je dan een e-mail sturen naar janisvanderlinden@gmail.com? Dan vinden we met elkaar een geschikte datum en plek voor een ontmoeting!

Hartelijke groet,
Janis van der Linden
moeder van Sam (groep 6)



AVG

Aan het begin van ieder onderwijsjaar zijn we verplicht u te vragen het AVG formulier voor uw kind in te vullen. We hebben het formulier als bijlage toegevoegd. Wilt u het invullen en per mail retourneren aan de leerkracht van uw kind(eren)



Bijlagen

- ❖ Kunst Kids
- ❖ Het theaterhuis
- ❖ AVG formulier

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door:

www.plugschilderwerken.nl



www.denkslank.nl



www.salonlide.nl



www.hairsquare.nl



www.zwembaddelouwert.nl



www.steeftuinservice.nl



www.djendesign.nl



Wilt u op deze plek ook uw reclame plaatsen?
Voor €50 per onderwijsjaar plaatsen we iedere twee weken uw logo en website op deze plek.
Wilt u hiervan gebruikmaken dan kunt u een mail sturen naar Carla Verschoor: carla.verschoor@pit-ko.nl, met daarin de tekst of logo. U ontvangt daarna van ons een factuur.
Na ontvangst van de betaling wordt de reclame in de nieuwsbrief geplaatst